

# Samen Geroepen

NR 06 2019

22 maart–4 april 2019

**Anna Marie neemt afscheid**

**Van jong tot oud**

**Waar verlang je naar?**



**Protestantse Gemeente Harderwijk**



Vindplaats van  
geloof, hoop en liefde



## COLUMN

## AMEN

Het is een zonnige dag, begin december. Ik sta bij de Veldkampkerk waaraan ik zoveel goede herinneringen heb: de vieringen, de doop-, rouw- en trouwdiensten, de eerste Fonteindiensten, activiteiten rondom de kerkelijke feestdagen, de rommelmarkt en de start van de Kerstwandelingen. De slopers zijn bezig. Of ik even naar binnen mag omdat ik hier een aantal jaren predikant ben geweest. Dat mag. "Ik geloof zelf niet", zegt een van de slopers, "maar het is wel apart dat een Godshuis tegen de grond gaat". Het interieur van de kerk biedt een troesteloze aanblik. Puin op de vloer, snoeren die uit de muren hangen. Het asbest moet worden verwijderd en daarna zal het snel gaan. "Het is allemaal lucht", zegt de sloper. Nog even en de beuk gaat er in. In een mum van tijd zal de Veldkampkerk plat liggen. Ik dwaal nog even rond in de kerkenraadskamer, in de keuken waar Sinie Bruinink de scepter zwaaide en heerlijke oliebolletjes werden gebakken, het kerkelijke bureau van Jannes Oldewarris en zijn vrienden waar het altijd goed toeven was, het podium waar we koffie dronken na de dienst. Ik denk aan de stampotmaaltijden, onder leiding van Aart Bruinink en aan die oosterse maaltijd onder het pakkende thema "You never wok alone". Ik klim nog een keer op de preekstoel die binnenkort van de muur gaat. Als ik mijn ogen sluit kan ik ze nog bijna uittekenen: die gemeenteleden op hun vaste plaatsen, de laatkomers die nog haastig een plekje zoeken, de kinderen die naar de kindernevendienst gaan nadat we samen nog even met mijn vriendje Felix de Veldmuis hebben gesproken. Een muis die vaak een verrassende kijk had op het leven van de gelovigen. Ik hoor nog het geroezemoes voor de dienst en ook –duidelijk– het orgel onder het prachtige glas-in-loodraam. Op de vloer liggen een paar boekjes; enkele nog onaangetaste "ORDEN VAN DIENST. Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente Nieuwe Kerk te Harderwijk. Uitgave 1993". Ik steek er een in mijn zak als collectors item. Tussen de rommel vis ik ook nog een kopie op van een krant met het opschrift "Drukwerken uit oorlog op emotionele veiling", met als kader "Rommelmarkt brengt ruim 30.000 gulden op". Buiten praat ik met een trouwe ex-Veldkampster. "Laat het maar zo snel mogelijk gebeuren", zegt ze. "Dan staat hier straks een mooi appartementen complex". Ik werp nog even een blik in het kleine grijze boekje "ORDEN VAN DIENST", dat op pagina 25 afsluit met 'Gebed des Heren' en lees de allerlaatste woorden: "Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen."

Gerhard Heeringa

## 5 VOOR DE JEUGD

**Tienerfakkeldienst** De voorbereidingen zijn al een paar weken in volle gang. Het is mooi om met de tieners samen naar een dienst toe te leven en te zien dat deze langzaam maar zeker groeit. We volgen het leesrooster van de 40-dagen-tijd en gaan aan de slag met het verhaal van de vijgenboom uit Lukas 13. De grote vraag in dit gedeelte is: 'Hakken we de boom om?' Wat betekende dat in de tijd van de Bijbel en welke boodschap zit er voor ons vandaag in het verhaal dat Jezus vertelde? Welkom om hier met ons mee aan de slag te gaan! En denk nou niet dat het alleen voor tieners is; iedereen is welkom en hiervoor moet u niet thuis blijven! We verwachten u en jullie! Zondagmorgen 24 maart om half 10 in de Plantagekerk!

**Oppasdienst Plantagekerk** We zijn blij dat er voor Jolanda van der Sluijs een nieuwe coördinator voor de oppasdienst in de Plantagekerk is gevonden. Omdat Jolanda secretaresse van de jeugdraad is geworden neemt Rika Schouten het stokje van haar over. Welkom en fijn dat je dit wilt gaan doen Rita! En Jolanda: dank voor alles wat je voor de kleintjes en hun ouders in de gemeente hebt gedaan! We zijn nog wel steeds op zoek naar mensen die af en toe mee willen draaien in het oppasrooster. Graag even een berichtje naar Rika (ritaschouten@hotmail.com). Hoe meer mensen (oud en jong) zich aanmelden, hoe minder iedereen aan de beurt is. De zorg voor de kinderen is immers een zorg voor de hele gemeente.

**De Passion** Op witte donderdag hopen we weer naar de Passion te gaan, dit jaar in Dordrecht. Met de trein is het een lange (en bijna onmogelijke terug-)reis dus we gaan met auto's. En daar zoeken we chauffeurs voor (onkosten worden vergoed). Wat zou het mooi zijn als we met een groep jongeren en ouders dit kunnen gaan beleven. Daarom is iedereen van 12 tot 102 jaar welkom om mee te gaan. We vertrekken op donderdag 18 april om 18.00 uur bij de Plantagekerk. Graag even opgeven voor 15 april bij Petra (jeugdwerker@pghardervijk.nl).

**Beleidsmorgen/avond PGH** Er wordt elders in dit kerkblad vast over geschreven: de bijeenkomsten voor de gemeente in het kader van heden, verleden en vooral de toekomst. Een hartelijke oproep aan alle jongeren en ouders om hierbij te zijn en mee te denken.

**Afscheid Anna Marie** Deze maand neemt Anna Marie Jansen afscheid als seniorenpastor van onze gemeente. Nu staat 80+pastoraat natuurlijk best ver van het jeugdwerk maar we hebben geprobeerd om bruggen te slaan en verbindingen te maken. En dat lukte soms tot onze grote vreugde. Ik ga in Anna Marie een lieve collega missen. In het ouderenwerk en in het jeugdwerk zoeken we naar wegen om over God te vertellen, te troosten en te delen; daarin vonden we elkaar. Dank Anna Marie en zegen voor jou!

Ook vanuit het jeugdwerk een welkom aan Anne als nieuwe seniorenpastor. We bouwen verder aan onze bruggen tussen de generaties.

Petra Kiks, jeugdwerker@pghardervijk.nl, Tel 06-46632616

### AGENDA JEUGD

Zo. 24 maart	Tienerfakkelviering Plantagekerk, Tienerdienst Regenboog, Stay Steady, Rock Steady
Zo. 31 maart	Rock Solid
1-4 april	Clubs in De Regenboog en Plantagekerk
12 april	Disco op het Zoldertje (Plantagekerk)
12-14 april	Kamp tieners

### Spreuk:

*Een wijze uil is toch ook eens als een uilskuiken begonnen?*

Bij de voorplaat: **Bloemstuk "een nieuw begin"**



# Van harte bedankt!

31 maart 2019 is zomaar aanstaande dat ik, Anna Marie, afscheid neem van mijn werk als kerkelijk werker in de PGH. Vanaf november 2007 heb ik dit mooie werk met u en onder u mogen doen. Het is voor mij een groot voorrecht geweest waar ik in dankbaarheid op terugkijk. Velen van u weten dat ik altijd beseft heb dat ik dit alleen kon doen in en door de kracht van Gods Geest. Het is met name het werken voor senioren, dat mij veel plezier gegeven heeft: het opzetten van een organisatie als het PTS, structureren van werkzaamheden en het werken met een team enthousiaste mensen maakten het ook zeer de moeite waard. Maar wat het dichtst bij mijn hart ligt zijn de goede- en waardevolle gesprekken over geloof, over eigen kwetsbaarheid in situaties van ziekte, eenzaamheid en verdriet, het voorrecht in de intimiteit van een leven te komen daar waar het einde nadert. Het heeft mij gevormd en mijn leven verrijkt. Intens dankbaar ben ik voor het vertrouwen dat u in mij gesteld hebt. Ik bewaar het als een kostbaarheid in mijn hart.

Toch zijn het niet altijd gemakkelijke jaren geweest: veel veranderingen hebben plaats gevonden in de kerken, voordat de fusie plaats vond. Maar ook daarna moest het samengaan vorm krijgen. Dat was niet eenvoudig en het is verdrietig dat zoveel mensen de kerk/gemeente verlaten hebben. Ook ik ben er deelgenoot van geweest. Maar ik geloof zeker, dat God zijn kerk in stand houdt. Dat Hij zijn Woord uitdeelt aan hen die willen horen! Zo neem ik afscheid van u/van jou in het geloof dat God mensen aanzet tot bidden, tot omzien naar de ander, tot het dragen van elkaars lasten, kortom tot het gemeente-zijn waar de dienst aan Jezus Christus centraal staat. Van daaruit kunnen we verder gaan in Zijn Naam. Ik bid het u/jou en allen toe:

Anna Marie Jansen-Peelen



**Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.**

**Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.**

**Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.**



## DE MORGENWIJK

### Ach, wat zal ik schrijven...

Als ik de wijkberichten ga schrijven, kijk ik altijd op mijn agenda. Wat staat er op het lijstje? Waar zijn we mee bezig? En daarna ga ik wat hardop zitten nadenken achter mijn toetsenbord samen met u. Dat is een voorrecht, want wie mag dat nou?! Op het vlak van de kerkenraad worden beleidsplan en profielschets beroepingswerk aangepast op grond van uw/jouw inbreng 20 febr. jl. Samen met de kerkenraad van De Poorten is er vergaderd over de invulling van de diensten "van jong tot oud" (deze benaming is van Anke van Luxemburg). Het proces Growing Young mag niet bij mooie woorden blijven. Het moet 'indalen' in onze werkelijkheid. Ook wordt er gekeken of eventueel samengaan van DM en DP wenselijk is en zo ja op welke termijn realiseerbaar. Bij elkaar opgeteld hebben we zoveel in huis wat voor een huidige PKN-basis-wijkgemeente nodig is om te groeien en te bloeien! Waarom de krachten niet bundelen? We doen het al voor zo'n 80 à 90%. Maar dit statement is – ik weet het – mijn eigen mening. Onlangs heb ik in de column van SG geschreven dat een predikant één keer per jaar zijn nek mag uitsteken... Welnu, bij dezen.

En wat verder? Eten in de kerk is niet meer weg te denken uit ons huidige kerk-zijn. Toen ik mijn werk begon lag dat nog ver achter de horizon. De eerste keer dat ik in de kerk at was met een Paas-ontbijt. Eén per jaar. Nu heb ik binnen tien dagen drie keer in de kerk gedieneerd: Bij de alleen gaanden-maaltijd, bij praten met volle mond en bij een sobere maaltijd. Ik kan niet anders zeggen, dan dat het een bouwsteen van formaat is bij het gemeentewerk. En... zonder oneerbiedig te zijn: Is het niet zo, dat juist de maaltijd (van de Heer) in de liturgie een voorname plaats, zo niet de voornaamste plaats inneemt...

Wat staat er nog meer op mijn agenda? Dienstvoorbereiding, een samenkomst met de collega's, een overleg met de pastorale medewerkers, een avond leeskring, een avond VHT (weet u nog waar dat voor staat?) en bezoekwerk. En dat laatste is zó belangrijk. Ik zou wel willen dat ik elke dag twee keer mocht gebruiken in de dienst van de Heer. Maar dat is natuurlijk weer helemaal verkeerd gezegd. Alsof het van mij afhangt... De gemeente is draagster van het pastorale en diaconale werk! Dus doen we het allemaal samen. Wie helpt er mee? In de kerkenraad of in de teams? De hoeveelheid pastorale en diaconale 'hulpverlening' ligt in onze eigen handen. Word je niet gevraagd – meld je dan aan. Misschien geeft de Here dat in je hart - precies op dit moment. En bedenk eens hoe steekhoudend je excuses zijn als Hij je roept. Wil je werken aan een betere en leefbare wereld? De kerk (en door de kerk heen de Here Zelf) geeft het je zomaar in handen.

Ds. Aad Woudenberg



## DE POORTEN

### Veertigdagentijd

Dat noem je geen riek of een hooivork maar een greep – zo werd me na de dienst van 10 maart, naar aanleiding van het moment voor jong en oud, met twinkelende oogjes verteld. Omdat ik geboren ben op een boerderij en de afgelopen zes jaar ook nog eens op het platteland gewoond heb, had ik

me misschien een beetje moeten schamen, maar op dat ogenblik was ik vooral blij met de bevestiging van Albert Berends en Anne van Leeuwen. Hoe goed voelt het dat zij er bij zijn gekomen om het gemeentewerk vanuit hun respectievelijke ambten te versterken.

Zo gingen we de veertigdagentijd met een

### colofon & contact

**SamenGeroepen** is het tweewekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

**Redactie:** Willem Metzlar, Dick Breitenbach, Jan Tazelaar, Aad Woudenberg, vacature (eindredactie).

**Abonnementen:** 19,95 per jaar  
Aanmelden en wijziging: kerkelijk bureau.  
Het bankrekeningnummer is:  
NL 32 FVLB 0699 7668 50.

**Opmaak:** Ton van der Gaag, gewoonton.nl  
**Druk en afwerking:** Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.  
**Oplage:** 1400 exemplaren  
**Volgende uitgave** verschijnt 5 apr, voor 2 weken  
**Kopij** uiterlijk 25 mrt. om 18:00 uur naar:  
[publiciteit@pgharderwijk.nl](mailto:publiciteit@pgharderwijk.nl).  
Dit geldt ook voor wijkberichten.

### kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk  
Postbus 275, 3840 AG Harderwijk  
T (0341) 412188, [kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl](mailto:kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl)  
Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

[www.pgharderwijk.nl](http://www.pgharderwijk.nl)

### predikanten

ds. M.B. (Marissa) van Meijl-Buitink  
wijkpredikant De Poorten  
Bazuindreef 70, 3845 DC Harderwijk  
T. 06-58729881, E. m.vanmeijl@pgharderwijk.nl

ds. D.J.D. (David) Kroeze  
wijkpredikant De Regenboog  
Veldkermeeen 116, 3844 RJ Harderwijk  
T. 06-16856392, [d.kroeze@pgharderwijk.nl](mailto:d.kroeze@pgharderwijk.nl)  
En via Facebook

ds. A.S.L. (Aad) Woudenberg  
wijkpredikant De Morgenwijk  
Metten Gerritskamp 18, 3848 CW Harderwijk  
T 421194, [a.woudenberg@pgharderwijk.nl](mailto:a.woudenberg@pgharderwijk.nl)

ds. H. (Henk) Jansen  
predikant Fonteinwerk  
Hamburgerweg 19A, 3851 EG Ermelo  
T. 06-18040814, [henkkleinjansen@gmail.com](mailto:henkkleinjansen@gmail.com)

### kerkelijk werkers

C.G. (Gertie) van Dijk-Vermeulen  
Hoge Engweg 3-9, 3882 TA Putten  
T 356640, [g.vandijk@pgharderwijk.nl](mailto:g.vandijk@pgharderwijk.nl)

A.M. (Anna Marie) Jansen-Peelen,  
Herdenseweg 66, 3841 GZ Harderwijk  
T 421775, [am.jansen@pgharderwijk.nl](mailto:am.jansen@pgharderwijk.nl)

P. (Petra) Kiks-Leefflang  
Valkstraat 28, 3882 HV Putten  
T 06 46 63 26 16, [jeugdwerker@pgharderwijk.nl](mailto:jeugdwerker@pgharderwijk.nl)

A.M. (Anne) van Leeuwen  
Franc 6 8253 EL, Dronten  
T 06 13892077, [a.vanleeuwen@pgharderwijk.nl](mailto:a.vanleeuwen@pgharderwijk.nl)

### scriba's

De Morgenwijk: Mw. M.Y.I. Sijtsma,  
[scriba.pgdemorgenwijk@pgharderwijk.nl](mailto:scriba.pgdemorgenwijk@pgharderwijk.nl)

De Poorten: Mw. Ada Brouwer,,  
[scriba.pgdepoorten@pgharderwijk.nl](mailto:scriba.pgdepoorten@pgharderwijk.nl)

De Regenboog: Mw. J. Bode,  
[scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl](mailto:scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl)

### helpende handen

T 06 11 51 13 98  
[www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen](http://www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen)

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

feestelijke dienst van start. Het kinderdienstproject laat ons deze periode een prachtig tuintje zien, wat steeds iets voller zal raken. Leuk! De lente treedt langzaam maar zeker onze wereld en onze levens binnen.

De veertigdagentijd is voor mij altijd weer een goede periode. Doordat we ons leven als gezin een klein beetje anders inrichten en door andersoortige activiteiten die plaats vinden (zoals de sobere maaltijden) maakt het me bewust van wat er komen gaat - het lijden en sterven en de opstanding van Onze Heer - en wat dit voor mij betekent.

Maar tussen dit alles door moet ik zeggen dat ik erg geniet van de kennismakingsrondes, die gepland waren en zijn. De vertrouwelijkheid tussen mensen, die elkaar soms toch ook nog niet zo heel goed kennen, doet goed. Geloofsgesprekken ontstaan eigenlijk als vanzelf. Het is fijn om dit mee te mogen maken!

En bij dit alles denken we in de kerkenraad verder over 'Growing Young'. Hoe geef je dit nu nóg concreter handen en voeten? Het blijft een uitdaging om jong en oud bij een gemeente te betrekken en daar hebben we een ieders hulp dan ook hard bij nodig. Door elkaar te zien en het gesprek met elkaar aan te gaan (al is het enkel maar door te vragen hoe iemands week was) komen we steeds een stukje verder.

*Ds. Marissa van Meijl*

## Sobere maaltijden

Ook wel bekend staande als bezinningsmaaltijden. Op woensdag 6 maart (Aswoensdag) gingen we hiermee van start. Op 27 maart, 3 en 10 april zullen deze ook



nog zijn. Vanaf ongeveer 18.00 tot 19.00 uur bevinden we ons in de pastorie van de Plantagekerk. We eten samen en bezinnen ons samen, waarna een ieder de eigen weg gaat. Opgeven hiervoor kan bij Annelies Middelkoop 419591/annelies@middelkoop-stolle.nl.

*Annelies Middelkoop, Gertie van Dijk, Marissa van Meijl*

## PGH DE REGENBOOG

### Reminder Rainbow Event

Het Rainbow Event 24 maart om 10.45 uur is dit keer een gewone dienst, zonder workshops, maar wel met ontspannen ontmoeting en eten na de dienst. Als iedereen iets te eten meeneemt - het maakt niet uit wat - wordt het samen heerlijk. Er lagen intekelijsten voor de event, maar natuurlijk ben je ook zonder intekening meer dan welkom! Meer informatie bij de ouderlingen en Ds. Kroeze.



### Palmpaasstokken maken

Dat doen we vrijdag 12 april 16.30-17.30 uur in De Regenboog. Zondag 14 april lopen we ermee in de kerk. Kom je ook gezellig knutselen?

*Ds. Kroeze*

### Wijkkerkenraad

Op dit moment is er vanuit de wijkkerkenraad de Regenboog niet veel te melden. We hebben met elkaar een goed en intensief gesprek gehad over de vervolgstappen van Growing Young, David schrijft hierover, zie elders in deze editie. Afgelopen zondag 10 maart hebben we alle vrijwilligers in de dienst bedankt voor hun inzet de afgelopen periode. Na afloop van de dienst was er koffie met wat lekkers en was het vacaturebord aanwezig met de (vele) actuele vacatures. Als kerkenraad hebben we besloten om als proef met ingang van april elke eerste zondag van de maand, na de late dienst, koffie in de hal te gaan schenken. Voor 2019 zijn dat de volgende data:

7 april, 5 mei, 2 juni, 6 oktober, 3 november en 1 december. We denken hiermee aan een behoefte te voldoen. We hopen u dan te ontmoeten.

*Joke Bode, scriba*

### Vervolg Growing Young

Een gemeente is altijd in ontwikkeling. Af en toe is het goed de gang van zaken tegen het licht te houden. Dat deden we op 13 februari voor heel de Regenbooggemeente. Mooi dat er bijna 60 mensen van alle leeftijden waren! Centraal stond het verlangen naar de kerk als plek van Leven en Plezier. Het doel was om concrete ideeën op te doen. Zes items waren daarbij leidend:

1. Geef jongeren en hun gezinnen prioriteit
2. Begrijp en waardeer jongeren
3. Zet Jezus centraal
4. Geef jongeren verantwoordelijkheid
5. Werk aan een warme gemeenschap
6. Wees relevant voor de samenleving

Natuurlijk benoemden we waar we al blij mee zijn in onze gemeente. Daarna werd er in kleine tafelgroepen gebrainstormd. Dat leverde wel zo'n 60 ideeën op! Een panel van tieners, aangevuld met volwassenen, hing aan elk idee een score.

Een deel van de ideeën had betrekking op verbinding tussen mensen en tussen generaties. Tieners bijvoorbeeld zitten altijd apart, waardoor er blijft liggen dat oud en jong veel aan elkaar kunnen hebben. Een ander punt: als een groep mensen uit de gemeente meehelpt om een dienst voor te bereiden, bevordert dat de betrokkenheid op elkaar. Ook werden er suggesties gedaan voor meer ontmoeting, met name rond de diensten.



Een werkgroep van de kerkenraad is nu bezig de ideeën uit te werken en in overleg met anderen prioriteiten te stellen. Sommige ideeën zijn al in uitvoering. Bijvoorbeeld: ouderlingen heten ieder bij de ingang van de kerk welkom, zodat de kerkganger zich gezien kan voelen. Dat geeft een sfeer van 'blij dat je er bent'. En binnenkort gaan we ontdekken of koffiedrinken na de late dienst bevalt. Daar hoort u snel meer over!

*Namens de werkgroep, David Kroeze*





## PASTORALIA

*Alle pastoralia staan per wijk bij elkaar, zodat in een oogopslag duidelijk is voor wie wij uw aandacht vragen.*

*Voor medeleven met nabestaanden, steun tijdens of na een ziekenhuisbezoek en gebed tijdens een moeilijke periode, maar ook voor blijde gebeurtenissen als geboorte en huwelijk.*

Vanuit het ziekenhuis is in Hilversum opgenomen, **Mw. Greive**, Alb. Thijmlaan 21, 1217SH voor wie een kaartje wil sturen.

**Mw. Bakhuijzen**, Vondellaan 124, revalideerde en is nu thuis. **Mw. Wezenberg**, Alb. Verweyplein hoopt, vanuit De Klimop, elders te zijn als u dit bericht leest.

**Mw. Geerling**, Veldkamp, moest opnieuw in het ziekenhuis worden opgenomen en is nu opgenomen in Sonnevanc; afd. Dahlia waar ze verder hoopt op te knappen.

**Mw Timmer-van Soest**, Randmeer hoopt ook al weer thuis te zijn, maar ook zij moest in het ziekenhuis opgenomen worden.

**Mw. Slabbekoorn**, Lijsterbeslaan, verblijft daar ook nadat zij thuis gevallen was en daarna aan haar been geopereerd is.

**Dhr. Top**, Weth. Jansenlaan, kreeg een slecht bericht van de arts. Voor hem heeft verdere behandeling geen meerwaarde. Vorige week is hij opgenomen in het Dr. Holtrop hospice in Ermelo, waar hij graag bezoek ontvangt.

Het Kerkelijk Bureau ontving het bericht van het overlijden van **Mw. Dorine Gertrude Schafthuizen-Heinzen**. Zij woonde op

Weideheem, afd. Eik en mocht 93 jaar worden. Haar familie wensen wij alle goeds nu zij zonder moeder en oma verder moeten. Al onze zieken wensen we Gods nabijheid toe in het Licht dat nooit dooft.

*Gertie van Dijk*

**Ab Roelofs**, Oldenallerhout 2 (3845 EC) is maar kort thuis geweest. Hij moest opnieuw worden opgenomen in St Jansdal nu met een dubbele longontsteking. Al maandenlang vecht hij tegen resistente bacteriën. En dat moet in quarantaine. Stuur u hem eens een kaart. Hij verwacht het van de Here maar heeft wel bevestiging nodig van zijn broeders en zusters. Datzelfde geldt ook voor **Anneke Hoefman**, Jan van Nassau-park 33 (3844 BN). Zij heeft longfibrose en dat betekent dat ze steeds minder lucht krijgt. Ze is inmiddels bedlegerig. Naar de mens gesproken is de tijd die haar nog gegeven is kort. **Dirk Labots**, Da Costastraat 17, heeft zijn intrek genomen in De Klimop. Hij werkt aan de hartrevalidatie en zegt: in de Klimop moet ik er weer bovenop klimmen. We wensen hem daarbij sterkte.

**Wim van Veenendaal**, Mandenmakerstraat 115 (3841 VD) heeft een ziekenhuisbacterie en mag thuis tot nader order geen bezoek ontvangen van de dokter. Laten we ook die barrière nemen door hem een kaart te sturen. Over dat kaarten-sturen: U/jij weet niet half hoe goed dat doet als je ziek of zwak bent. Iemand vroeg mij. Wie is dit en wie is dat? Laten ze er anders even bijzetten dat ze van mijn kerk zijn! **Ellen Snel**, Korhoenlaan 1-39 is van De Klimop naar Sonnevanc gegaan en is op afdeling Brem. Zij moet een been missen en werkt nu aan haar zelfredzaamheid. Tekens van medeleven s.v.p. naar De Brem. Vlak voor de sluitingstermijn van dit blad was ik bij **Gertwin Schipper**, Multatulistraat 2 (3842 AK). Hij wordt voor de tweede keer in zijn leven geconfronteerd met een slopende ziekte. Dat de Here hem dragen mag samen met zijn vrouw Annemiek en de kinderen Eva en Frank.

*Ds. Aad Woudenberg*

In het Hospice Jasmijn in Sonnevanc verblijft **dhr. Gerritsen** (Churchillaan 59) nu enkele maanden. De weg is lang voor hem en voor zijn gezin. Laten we als gemeente voor hen bidden! **Dhr. van der Linden**, Wethouder Jansenlaan 37 revalideert in de Klimop. Wij wensen hem van harte beterschap toe.

*Anna Marie Jansen*

## WILMA WOLTHUIS

De afgelopen maand waren Wilma en Carin een paar dagen in Ouaga voor besprekingen met collega's. Het was goed om ook twee mensen van het NL Wycliffe kantoor te ontmoeten en met hen uitgebreid te praten over veiligheid en de realiteit van het werk. Na twee hele volle dagen gingen ze moe maar voldaan weer terug naar huis met de bus (350 km, 6 uur reizen). Ruth had het heel gezellig gehad samen met Marie. Ze zijn dankbaar dat het zo goed is gegaan.

Wilma schrijft: Ik ben de afgelopen maand druk geweest met mijn werk als coördinator voor de projecten in Mali wat betreft het taalkundige deel. Ik heb bij verschillende planningsbijeenkomsten gezeten per Skype. Ik vind dit werk eigenlijk erg leuk: collega's aanmoedigen een goede taalkundige basis te bereiken voor een goede kwaliteit Bijbelvertaling en alfabetiseringswerk. En op die manier blijf ik ook actief betrokken bij het werk in Mali. Bij dit alles heb ik vaak veel wijsheid nodig niet alleen wat betreft het technisch taalkundig gedeelte maar ook en vooral wijsheid in contacten.

Bedankt voor jullie gebed hiervoor.

Komende maand werken Carin en ik samen aan het grammatica boekje voor het Konabere waar we vorig jaar met het team aan gewerkt hebben. Het is een hele klus alles goed te beschrijven. Ook zijn er nog steeds allerlei zaken die we nog goed moeten analyseren.

Met Ruth gaat het goed. Naast haar Franse school, krijgt ze wekelijks NL les van mij en blokfluit les (+ AMV) van Carin. Ook doet ze hiphop dans na schooltijd. In Burkina Faso is het hete seizoen weer begonnen met ruim 38C overdag, regelmatig water- en elektriciteit storingen, veel zweten en weinig energie. We zijn alle drie gezond en dankbaar voor ons dagelijks leven hier. De verslechterde veiligheidssituatie in dit land blijft ons zorgen baren en we proberen goed geïnformeerd te zijn. Toch liggen we er niet wakker van. En genieten we van leuk werk, fijn huis, goede school voor Ruth en fijne vrienden. We weten dat ons leven in de hand van God ligt.

Hartelijk bedankt voor jullie gebed en meeleven.

Laat ons ook weten hoe we voor jullie kunnen bidden. E-mail [wilma\\_wolthuis@sil.org](mailto:wilma_wolthuis@sil.org).

Van het thuisfrontcomité: We hebben echt urgent meer mensen in het comité nodig. Als jullie ideeën hebben, horen we dat graag, ook graag uw gebed hiervoor.

Meer info bij thuisfrontcomité Wilma Wolthuis. Secr. fam. Stuiver, tel. 06-42911385, email adres: [TFC.Wilma.Wolthuis@gmail.com](mailto:TFC.Wilma.Wolthuis@gmail.com).

Penningmeester: Hijmen van Bloemendaal; rek. NL79 RABO0378307460 t.n.v. Wycliffe Com. Wolthuis.

*Annemarie Stuiver*

## STOP KINDERARBEID IN INDIA

In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daarvan mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. De Indiase organisatie Sadhana wil Narsapur vrij maken van kinderarbeid en deze achtergestelde kinderen nieuwe kansen bieden door onderwijs. Dat is alleen te bereiken als alle betrokken partijen met elkaar willen samenwerken: als ouders bewust worden van het belang van onderwijs, als volwassenen kinderen gaan beschermen, als kinderen beseffen hoe belangrijk onderwijs is en wat hun rechten zijn, als leraren niet verzuimen en goed onderwijs bieden, als de overheid haar verantwoordelijkheid neemt. Kerk in Actie ondersteunt Sadhana. Jaarlijks krijgen 5.000 ouders en kinderen voorlichting over hoe belangrijk het is dat kinderen naar school gaan. Scholen worden bezocht om onderwijs advies te geven en meer dan 700 werkende kinderen begeleidt men jaarlijks (terug naar school).

"Toen ik in klas 7 zat, kon ik niet meer naar school. Mijn ouders waren te arm en ik moest mijn vader helpen met het hoeden van geiten. De organisatie Sadhana overtuigden mijn vader en moeder dat ik weer naar school moest. Omdat mijn moeder weer werk kreeg via de overheid, was er weer genoeg geld, zodat mijn zusjes en ik naar school konden. Nu zit ik in klas 8." Tawalika, 13 jaar.

Het thema van de 40dagentijd is: "Een nieuw begin". Met de collecte op 24 maart voor dit project maken we een nieuw begin mogelijk voor kinderen in Nasapur. Mogen we op u rekenen?

*Namens de commissie ZWO, Marja Bakker*



## PAASGROETENACTIE 2019

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.

De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Een nieuw begin. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden en er ontstond een beeld naar aanleiding van de tekst: "Een nieuw begin ontstaat waar de Ene de ander bij de hand neemt. Waar de weg van het kruis ophoudt en jij bij de hand wordt genomen!"

Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 31 maart kunt u na de dienst deze kaarten mee nemen om thuis te ondertekenen, te frankeren en te posten. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten

## KERKELIJK BUREAU

### COLLECTEMUNTEN

Collectemuntjes in de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 worden geleverd in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via [www.pggharderwijk.nl](http://www.pggharderwijk.nl) of via het kerkelijk bureau, [kerkelijkbureau@pggharderwijk.nl](mailto:kerkelijkbureau@pggharderwijk.nl), tel. 412188. Afhalen en verkoop elke dinsdagmorgen 9.30 – 11.30 uur en donderdagavond 19.00 – 20.00 uur in de Plantagekerk.

### REKENINGNUMMERS

#### Vaste vrijwillige bijdrage

NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie  
**Giften**  
 ZWO - NL42RABO0317714554  
 Diaconie - NL39RABO0317714996  
 Fonteinwerk - NL67RABO0385726139  
 Kerk - NL28RABO0317770969

### VERANTWOORDING GIFTEN FEB. 2019

#### giraal

€ 50 van NN via RABO (Kerk)

€ 50 van NN via RABO (Kerk)

€ 500 van dhr. en mevr. V. (Kerk)

Hartelijk dank voor uw gaven!

*Ton Balsma, penningmeester CvK*

### COLLECTE-OPBRENGSTEN JANUARI 2019

<b>6 jan</b>	St. Open Doors	992,84
	Kerk	410,92
	Renovatie Pastorie	314,53
<b>13 jan</b>	Wilma Wolthuis	1.416,19
	Jeugdpastoraat	370,20
	Kerk	499,06
	Cantatedienst	333,63
<b>20 jan</b>	Geef een lach Moldavië	834,26
	Ouderenpastoraat	428,63
	Renovatie Pastorie	324,71
<b>27 jan</b>	Bartiméus Sonneheerdt Ermelo	480,46
	Compassion	383,80
	Jeugdpastoraat	355,72
	Kerk	432,29

### COLLECTE-OPBRENGSTEN FEBRUARI 2019

<b>3 feb</b>	KIA/Banglades	1.083,33
	Jeugdpastoraat	287,81
	Kerk	384,00
<b>10 feb</b>	Diaconie	701,21
	Ouderenpastoraat	364,90
	Renovatie Pastorie	267,87
<b>17 feb</b>	KIA/Ethiopië	763,60
	Jeugdpastoraat	311,93
	Kerk	411,70
<b>24 feb</b>	Werkgroep Roemenië	913,25
	Renovatie Pastorie	269,40
	Kerk	397,13

voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken. Deze buitenlandse adressen kunnen wél een christelijke bemoediging ontvangen.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op [www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie](http://www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie). We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen.

*Commissie ZWO*

## NIEUWE KERKELIJK WERKER STELT ZICH VOOR

Als u dit leest ben ik al even bezig in mijn nieuwe baan als seniorenpastor in de PGH. Ik ben 62 jaar, geboren in Wijk bij Duurstede en na de middelbare school op kamers gegaan in Utrecht. De wijde wereld in! Mijn jeugd bracht ik grotendeels in de sporthal door, turnen was mijn grote passie. In Utrecht heb ik mijn man leren kennen en we verhuisden in 1997 naar Dronten. We zijn gezegend met 4 kinderen en 5 kleinkinderen. Sinds vorig jaar is het nest in Dronten leeg en genieten we samen van een nieuwe fase in ons leven.

Na mijn opleiding tot ziekenverzorgende heb ik in verschillende instellingen mogen werken. Verpleeg- en verzorgingshuizen, in de wijk, in een revalidatiecentrum en in een woongroep voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Naast de zorg voor mijn gezin en werk reisde ik gedurende een aantal jaren maandelijks af naar Amsterdam om daar een weekeinde in hospice 'Kuria' als zorgvrijwilliger te werken.

Lange tijd heb ik de wens in me meegedragen om ooit een keer theologie te kunnen studeren en in 2010 was daar de gelegenheid voor. Ik schreef mij in voor de deeltijd opleiding HBO theologie op Hogeschool Windesheim in Zwolle. Daar heb ik in enorm intensieve en boeiende jaren mogen genieten van vele rijkdommen die in de studie en in de omgang met studiegenoten en docenten besloten lag. Na mijn diploma behaald te hebben kon ik vrijwel direct aan de slag als kerkelijk werker in de PG Soest. Daar verzorgde ik voor de wijkgemeente Soest West het ouderenpastoraat en genoot daarvan. Hierna kreeg ik als geestelijk verzorger een jaarcontract aangeboden in wooncentrum 'Heerewegen' in Zeist waar ik tot eind december vorig jaar werkzaam was.

Het alledaagse is voor mij een vindplaats van geloof. Samen met mensen die aan mijn zorgen worden toevertrouwd wil ik, indien gewenst, op zoek gaan naar de aanwezigheid van de Eeuwige in het geleefde leven. Verhalen van ons mensen, ze lijken soms zo nauw aan te sluiten bij de Bijbelse verhalen. Het reiken naar verbondenheid, naar geluk, naar respons op indringende levensvragen, het lijkt van alle tijd. Welk een geborgenheid te beseffen dat ons leven is ingebed in dat Grote verhaal van God en mensen! In de tijd die komen gaat hoop ik, in nauwe samenwerking met collega Gertie van Dijk, op deze wijze onder u aanwezig te mogen zijn.

*Anne van Leeuwen*

## WELKOM

Een hartelijk welkom is er voor mevr. Anne van Leeuwen, mijn opvolger in het seniorenwerk. Op zondag 10 maart is zij bevestigd als ouderling-kerkelijk werker. Ik wens je van harte de zegen toe in het werk dat je wacht Anne!

*Anna Marie Jansen*

## VOEDSELBANK

Tijdens de DE-actie zijn er in Nederland 63 miljoen DE-punten ingezameld. Daarvoor krijgen alle Voedselbanken Nederland 130.000 pakken koffie terug. In Harderwijk, Ermelo en Putten hebben wij met elkaar 800.000 ingezameld, waarvoor we 1644 pakken koffie krijgen voor de voor de voedselbank Harderwijk-Ermelo-Putten. Dat is fantastisch en een mooie aanvulling voor het pakket van onze cliënten.

Wij gaan dit jaar ook gewoon weer door met het inzamelen, hopelijk helpt u ons weer daarbij.

Deze DE-punten kunt U ook bij inzameling in onze kerken inleveren, maar u kunt ze ook brengen /opsturen naar de Voedselbank, Nobelstraat 9, Harderwijk.

*Antoinette Walenberg*



**VOEDSELBANKEN.NL**  
Harderwijk-Ermelo-Putten

## INTERNATIONALE DIENST

Zondag 24 maart houden we 's middags, voor velen de bekende "Internationale Dienst", die de werkgroep van de Plantagekerk deze keer heeft georganiseerd. Mocht u/jij deze dienst nog niet meegemaakt hebben, bent u/jij zeker van harte uitgenodigd om dit samen met onze mede broeders en zusters van het A.Z.C. te vieren. Ontroerend is het, dat door middel van tolken, de blijde boodschap van de predikanten wordt vertaald en wij allemaal hetzelfde horen, samen zingen, het "Onze Vader" bidden en de "Geloofsbelijdenis" mee doen. Dank U Heer, dat we dit op deze manier kunnen delen.

Er is elke zondagmiddag een Internationale Dienst, deze bijzondere diensten worden om de beurt georganiseerd door één van de 13 kerken uit Harderwijk, die hier aan meewerken. En ze worden altijd gehouden in het gebouw "Sefanja", Stationslaan 121, aanvang 14.30 uur. Voorganger dhr. R. Huurnink.

Speciaal zijn deze diensten bestemd voor de bewoners van het A.Z.C. Harderwijk, statushouders en belangstellenden. Iedereen is van harte welkom, we maken er weer een fijne en warme dienst van.

Na afloop van de dienst wordt u/jij van harte uitgenodigd voor een ontmoeting met elkaar en een fijn samen zijn, dit onder het genot van koffie/thee/limonade en iets lekkers. Indien er mensen zijn die hiervoor iets willen bakken, koeken of wat anders mee willen brengen, zoals bijv. iets hartigs of fruit, zou dat bijzonder fijn zijn. Dit kan gebracht worden vanaf 13.30 uur in "Sefanja, alvast heel hartelijk dank. Tot ziens.

*Namens de werkgroep, Anneke Teune*

## MOOI ZOALS HET GAAT

Nu wij samen op weg zijn gegaan in het seniorenpastoraat, willen we de invulling van het seniorenpastoraat nog eens onder de aandacht brengen. In het beleidsplan 2018-2019 hebben we het seniorenpastoraat als volgt vormgegeven:

Voor ieder van onze 80 plussers streven we ernaar dat een wijkmedewerker die 'zijn' of 'haar' senioren bezoekt als contactpersoon fungeert. Zij bezoeken u en bij haar of hem kunt u met uw vragen terecht. Mocht er behoefte zijn aan contact met een van ons (ondergetekenden) dan kunt u dat doorgeven aan de wijkmedewerker die dit dan weer doorgeeft aan ons, maar u kunt natuurlijk ook direct met ons contact opnemen of laten nemen.

Wanneer er ziekte of verlies is dan zal een van ons een tijdje met u mee oplopen. In geval van (naderend) overlijden zijn we beschikbaar om u terzijde te staan en, wanneer wenselijk, de uitvaart samen vorm te gaan geven.

Belangrijk om te weten is, dat er (in geval van crises) direct een beroep gedaan kan worden op een van ons beiden. Daarnaast organiseren we ontmoetingsmiddagen waar alle senioren die mobiel zijn samen kunnen komen. Alle betrokkenen worden via een brief persoonlijk uitgenodigd en het zal ook in de SG vermeld worden.

En we vieren maandelijks feest! Dit doen we in de vorm van maandelijks verjaardag bij



eenkomsten veelal op de laatste donderdag van de maand.

Wij hopen het zo weer even helder in herinnering gebracht te hebben. Gemeente zijn in verbinding zijn in lief en in leed. Zowel in de kerk als daarbuiten. Wanneer u niet meer in staat bent om naar de kerk te komen dan komt de kerk wel naar u. Schroom niet om contact met een van ons te zoeken. Denk niet: "ze hebben het al zo druk". Graag willen we er voor u zijn. Er is veel moois en goeds gaande in onze gemeente om dankbaar voor te zijn en van te genieten en u mag hier deelgenoot van zijn en blijven.

*Met een hartelijke groet van Gertie van Dijk en  
Anne van Leeuwen*

## S MANTELZORGLUNCH

Al verschillende keren zijn we bij elkaar geweest. Een vijftal mantelzorgers. Tijdens de maaltijd praten we met elkaar over de dingen die ons bezig houden. En omdat geen mens hetzelfde is en ook de dementerende partners niet, kunnen we ook van elkaar leren. Elkaar ook bemoedigen en het belangrijkste is dat we naar elkaar luisteren, maar ook de humor komt af en toe om de hoek en kunnen we samen ook lachen. Onze groep kan nog wel iets groter worden. Wilt u meer informatie, bel of mail met ondergetekende. Onze volgende lunch is gepland op 3 april om 12.15 uur in de Plantagekerk. Weet u welkom.

*Willemien Mondria en Gertie van Dijk*

## ISRAËLREIS

In het najaar van 2019 (1-11 november 2019) hebben we in samenwerking met Drietour Reizen een reis naar Israël gepland. Uiteraard zullen in deze reis hoogtepunten en belangrijke plaatsen uit het Heilige Land aan de orde komen, zoals Jeruzalem, Galilea, Bethlehem en het gebied rond de Dode Zee etc. Deze keer willen we nadrukkelijk ook de 'andere kant' van Israël laten zien. We bedoelen dan o.a. een ontmoeting met Palestijnse en Arabische christenen. Hebt u en jij belangstelling voor deze boeiende reis, laat het ons dan z.s.m. weten. We sturen u dan een programma en informatie over de kosten toe. Definitieve opgaven zien we graag medio april tegemoet. We zijn tot die tijd alleen per mail bereikbaar: [gjheeringa@hetnet.nl](mailto:gjheeringa@hetnet.nl) Gerhard en Christine Heeringa

## TRADITIONEEL ANGLICAANSE 'EVENSONG'

Podium Plantagekerk presenteert zaterdagmiddag 23 maart om 17.00(!) uur een complete Anglicaanse 'Evensong'. Dirigent Wouter Verhage leidt het Plantation Project Choir, samengesteld uit ervaren koorzangers uit Harderwijk en omstreken. Het orgel wordt bespeeld door Evert-Jan van der Hel. Lector is ds. Marissa van Meijl.

De Evensong, uit de rijke traditie van de Anglicaanse kerk, is een hoog muzikale viering. De nadruk ligt op stijlvolle, hoogwaardig uitgevoerde koormuziek, ingebed in een vaste indeling zoals deze al in 1662 is vastgelegd. Er zijn wel schriftlezingen maar geen preek. In Britse kathedralen is er elke dag in de late namiddag een Evensong. Zo biedt de Evensong aan het einde van de dag een moment van bezinning onder de klanken van aansprekende koormuziek. Daarom is ook in Harderwijk de aanvang dit keer pas om 17.00 uur. Het wordt een bijzondere en voor Harderwijk unieke uitvoering. De commissie PodiumPlantagekerk is verheugd voor de tweede keer zo'n unieke viering te kunnen organiseren.

PodiumPlantagekerk is zaterdag 23 maart open vanaf half vijf, er staat desgewenst koffie of een wijntje klaar. De toegang is gratis, met een collecte aan de uitgang hopen we de kosten van deze bijzondere uitvoering te kunnen dekken.



## BEËINDIGING BOEKENMARKT-COMMISSIE

De boekenmarkt is, na de overdracht en definitieve sluiting van de Veldkampkerk, gestopt. Maar zoals u wellicht weet zijn de boeken deels ingepast in de Snuffelmarkt. De boekenmarkt-commissie ziet haar taak als beëindigd en heeft zichzelf opgeheven. Zeer vele jaren heeft deze kleine groep gemeenteleden zich ingezet voor de boekenmarkt, eerst in de Nieuwe Kerk, tijdens de jaarlijkse Fancy Fair, en de laatste tijd in de Veldkampkerk. Zij hebben voor heel veel leesplezier gezorgd en voor mooie inkomsten voor de kerk. Als coördinator wil ik hen namens de Protestantse Gemeente Harderwijk hartelijk danken. Overigens zullen sommigen nog wel actief blijven rond de Snuffelmarkt, nu deze een nieuw onderkomen heeft in het voormalig schoolgebouw De Wijde Blik aan de Fokko Kortlanglaan 181. De boeken staan ook daar, zij het in een kleinere hoeveelheid,

uitgesteld. Nieuwe boeken welkom tijdens de openingstijden snuffelmarkt voorlopig de 1e en 3e zaterdag van de maand (9.00 - 12.00 uur). Of de op de vaste inleverdatum iedere dinsdagochtend (9.00 tot 12.00 uur). Contactpersoon Hans de Fluiter: [jfluiter@solcon.nl](mailto:jfluiter@solcon.nl) of tel 06 53442209

*Robert Verbrugh – aftredende coördinator  
boekenmarkt commissie*



## INTERKERKELIJK KOOR HARDERWIJK

Het koor zingt op zaterdag 13 april, 19.30 uur, Plantagekerk. Het Passie- en Pasen Oratorium "Van Liefde Ongekend" o.l.v. dirigent Arjaan van Eck. Met deze prachtige muziek (Johan Bredewout) en indringende teksten (Hans de Ruiter) wordt het lijden van Jezus gevolgd tot zijn sterven. Dat is de Passie-cantate 'Lam Gods' en aansluitend gaat het verder over de opstanding op de Paasmorgen, de Paas-cantate 'Christus is waarlijk opgestaan'.

Het koor wordt bij 'Van Liefde Ongekend' muzikaal ondersteund door een keur van muzikanten. Verbindende teksten: Theo Tomassen. Passende beelden via de beamer, maken alles tot een prachtig en indringend geheel.

Een hartelijke uitnodiging voor iedereen die met koor en musici een mooie opmaat wil ervaren naar de Stille Week, Goede Vrijdag en Pasen.

Kaartverkoop: tel. 06.22081518 en 06.53421134, The Read Shop, winkelcentrum Stadsdennen en aan de zaal vanaf 19.00 uur. Kaarten € 10 en kinderen tot 12 jaar gratis. Zie [www.ikharderwijk.nl](http://www.ikharderwijk.nl)

*Anke van Luxemburg*

## PAASBRODEN VOOR ROEMENIË

Pasen is weer inzicht en daarom houdt de werkgroep Dresden-Roemenië ook dit jaar weer de verkoop actie van Paasbroden waarvan de opbrengst ten goede komt aan de inwoners van de drie dorpen in Roemenië. We werken dit jaar ook weer voor medische hulpmiddelen en ondersteuningsgeld, vooral voor ziekenhuis behandelingen. De paasbroden worden door een bekende bakker uit de stad geleverd. Ze worden u aangeboden in twee soorten: zonder spijs € 10 en met spijs voor € 12.

Op de zondag 24 maart staan we, leden van de werkgroep, voor en na de diensten, in één van de entree hallen van de kerk om uw bestelling op te nemen. Betaling is dan niet nodig. Dat doet u pas als ze bij u thuis worden afgeleverd. De bezorging is vóór Palmzondag.

De werkgroep verwacht weer veel bestellingen om haar werk in Roemenië goed voort te zetten. U kunt ook digitaal de bestelling doen. Doe dit met opgave van naam, adres en met/zonder spijs. De besteladressen zijn [grosman@solcon.nl](mailto:grosman@solcon.nl) en [hvenema021@gmail.com](mailto:hvenema021@gmail.com). Deze bestelling moet voor 24 maart binnen zijn.

*Namens de werkgroep, Durk Reitsma*

## EXPOSITIE OVER 40-DAGEN- TIJD IN DE PLANTAGEKERK

Tot en met Goede Vrijdag hangt in de Plantagekerk een expositie van schilderijen rond het thema 40-Dagentijd. De kunstwerken, kruiswegstaties, zijn afkomstig uit de kerkschat van de Stadsdennenkerk. Juist nu deze kerk weldra niet meer zal bestaan winnen deze overblijfselen aan waarde. Ds. Aad Woudenberg haalde voor ons wat herinneringen op aan de totstandkoming: "Net als tegenwoordig in de Plantagekerk was er



heel wat jaartjes terug ook zo'n inloopochtend in de Stadsdennenkerk. Er werd koffie gedronken op het podium van de grote zaal. In de kerkenraadskamer was een stiltecentrum ingericht. En soms was er ook een project waar we samen aan werkten. Zo hebben wij ook ooit eens onder leiding van Gilles van der Meij (nog steeds woonachtig in de Staringstraat) in de veertigdagentijd deze kruiswegstaties gemaakt. Schilderen en collagetechniek. De afbeeldingen correspondeerden met het Paasproject van de kinderdienst. Keurig ingelijst beantwoorden de voorstellingen momenteel opnieuw aan het doel waarvoor ze werden gemaakt."

U kunt de mooi uitgelichte expositie bekijken rond de kerkdiensten, maar ook tijdens de wekelijkse koffie-inloop op de donderdagmorgen.

*Kunstcommissie Plantagekerk*

## KEILAND 2019

Een inspirerende week op Terschelling. Van 28 juli tot 3 augustus 2019 vindt de vakantie week Keiland plaats. Keiland is zeven dagen lang een mix van workshops, vieringen, elkaar ontmoeten en genieten van het eiland Terschelling. Voor het twaalfde jaar op rij beloofd het een mooi programma te worden met een gevarieerd aanbod van kunstzinnige, verdiepende en vrolijke workshops voor jong en oud en met inspirerende vieringen in de ochtend en de avond. Er wordt gekampeerd op natuurkampeerterrein Swartduin, prachtig gelegen te midden van bossen en duinen aan de westzijde van het eiland.

### Keiland-thema 2019: "Bedeveren"

Zodra je op de boot naar Terschelling stapt, laat je het dagelijkse achter je en komen weidse verten in zicht. De workshops en vieringen, aangevuld door de ontmoetingen tussen de tenten, nodigen uit om die verten te verkennen.

Voor wie? Keiland staat open voor iedereen: singles, jong en oud, voor stellen en gezinnen met kinderen en jongeren van alle leeftijden. Keiland is voor mensen die op een speelse en/of verdiepende manier met geloof bezig willen zijn, met respect voor ieders beleving.

Meer info? Kijk op: [www.keiland.net](http://www.keiland.net) of mail naar [info@keiland.net](mailto:info@keiland.net)





# Verlang

*Psalm 84 in de 40 dagentijd*

Waar verlang je naar? Genieten, geluk, naar vrienden, vakantie, een biertje, een knipoog, een aanraking, liefde, seks? Of verlang je veiligheid en geborgenheid, rust en zekerheid? Naar rust in stress, naar geld in armoede, naar succes in teleurstelling? Het grootste verlangen is misschien wel: jezelf zijn, mens, de ik die ik van binnen eigenlijk ben, menswording: levenslust, levenskracht. En dat voor iedereen.

Waar verlang je naar? Het kost moeite om je verlangens te realiseren, het kost energie en kracht. Ging het maar vanzelf. Je wordt teleurgesteld, en dat kan ook tot somberheid leiden, zelfs depressie. Hoe lang is je verlangen al onvervuld? Maar teleurstelling kan ook veranderen in groei. Want: neem je onmacht serieus, heb geduld, stel je doelen bij. De voldoening die je dan verwerft is veel intenser dan je eerste verlangens je deden vermoeden.

En daar is God: in en bij onze verlangens, ook die diepste verlangens. Hij is verbonden met onze verlangens. Hij is misschien wel het meest zuivere verlangen naar het meest volle menszijn. Hij verlangt naar een mens zoals bedoeld in Genesis: gaaf, heel, in vrede. Alsof er nooit iets mis is gegaan, en nooit iets nodig is om voor te schuilen. Zondeloos. Zo verlangt hij naar jou wie je ten diepste bent. Hij heeft je gemaakt. Want waarom ben je er anders? Waarom ben je anders wie je bent? In dit Godsverlangen zijn onze verlangens gehoord, of geborgen, of geboren. Zoals in psalm 84:

*Van verlangen smacht mijn ziel  
Mijn hart en mijn lijf roepen  
om de levende God.*

De schrijver, koning David, verlangt zo sterk naar leven. Hij verlangt levenskracht van God te krijgen. Omdat die het volle leven geeft, wat hij zo mist. Hij voelt het in zijn lijf: je voelt de pijn. Hij voelt het in zijn hart: het is te belast.

Onze realiteit is zo gebroken, zo half, zo onzuiver, zo ongodelijk. Als God het meest zuivere verlangen naar het meest volle menszijn is - wat moeten we dan? Dat is té ideaal, té hoog gegrepen, het is utopisch. Zo kunnen we toch niet leven?

Daarom is God er ook in die verlangens die onvervuld zijn. God is er ook als we teleurgesteld raken en gekwetst zijn. Gods verlangen zelf raakt ook gekwetst, beschadigd, gebroken. Zijn en Haar verlangens zijn zelfs gekruisigd. Kunnen ze ooit werkelijkheid worden? En onze verlangens, kunnen we ooit opnieuw gaan verlangen?

In psalm 84 komen op ongekende wijze Gods verlangens opnieuw opwellen. Ondanks die kruisiging gaan ze door. Daarom dicht David in vers 4 onverwachts, na zijn smachten in vers drie:

*Zelfs de mus vindt een huis  
en de zwaluw een nest  
waarin ze haar jongen neerlegt,  
bij uw altaren, ....  
Gelukkig wie wonen in uw huis*

Als David smacht in vers 3, heeft hij misschien reden om helemaal op te geven, om zich verloren te voelen. Maar plots is er houvast: ik ben veilig in Gods huis. Ik kleine mens, als een musje zo kwetsbaar en bijna ongezien. Ook ik mag veilig zijn, bij God. Mag ik dan bij U schuilen, als het nergens anders kan. Ja, bij U o Heer. En daardoor kunnen al Davids andere verlangens ook weer beginnen te leven. De Bron voor onze verlangens naar het volle leven blijft stromen.

Jezus had zoveel met psalmen. Geen Bijbelboek haalt hij in zijn woorden zo vaak aan. In psalmen leeft hij dicht bij zijn Vader. Ongetwijfeld ook in die laatste weken, die we de 40 dagentijd noemen. Psalm 84 noemt hij niet concreet. Maar de intentie van deze psalm ligt dicht bij hem: doordrongen van Gods aanwezigheid en beschermt in Gods tempel. En ook al zijn Jezus' verlangens meegegaan met zijn kruisiging, ze blijven bestaan. In ons mens-zijn-uit-God, verlangend naar heel, geheeld, genezen, zuiver, vol leven.

*Mens, wat ben je kwetsbaar als je verlangt  
Mens, wat ben je mooi als je verlangt*

*Ds. David Kroeze, naar de thomasviering 'ik zou zo graag' op 24 februari*

Thomasviering

Ik zou zo graag...



24 februari 2019

11.30 uur

Stationslaan 136 Harderwijk

Medewerking L'Esprit

onder leiding van

Marieke Franken

Voorganger David Kroeze



**Elke uitgave van SamenGroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leerrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.**

**Deze uitgave is dat ds. David Kroeze d.kroeze@pgharderwijk.nl**

## Bijbel Leesrooster

vrijdag	22 maart	Leviticus 3:1-5
zaterdag	23 maart	Leviticus 3:6-11
zondag	24 maart	Leviticus 3:12-17
maandag	25 maart	2 Timoteüs 2:14-26
dinsdag	26 maart	2 Timoteüs 3:1-9
woensdag	27 maart	2 Timoteüs 3:10-17
donderdag	28 maart	2 Timoteüs 4:1-8
vrijdag	29 maart	2 Timoteüs 4:9-22
zaterdag	30 maart	Leviticus 4:1-12
zondag	31 maart	Leviticus 4:13-21
maandag	1 april	Leviticus 4:22-26
dinsdag	2 april	Leviticus 4:27-35
woensdag	3 april	Leviticus 5:1-13
donderdag	4 april	Leviticus 5:14-26
vrijdag	5 april	Leviticus 6:1-6

## ZONDAG 24 MAART DERDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

Collectes: 1. KiA(India); 2. Kerk; 3. Renovatie pastorie

### Plantagekerk

09.30 uur: mw. P. Kiks, Tienerfakkeldienst

### De Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze, Rainbowevent

### Sonnevanck

10.00 uur: ds. S. Teuwissen, m.m.v.  
Cantorij Laudate Ermelo

### St Jansdal

10.15 uur: mw. F. Meijers-Bruijnes

### Sefanja

14.30 uur: dhr. R Huurnink, Internationale  
dienst m.m.v. l'Esprit

### Randmeer vrijdag 22 maart

18.30 uur: ds. H. Brandsen

### Weideheem vrijdag 22 maart

19.00 uur: ds. J. Mak

## ZONDAG 31 MAART VIERDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

Collectes: 1. PKN (missionair werk); 2. Kerk;  
3. Jeugdpastoraat

### Plantagekerk

09.30 uur: mw. A.M Jansen-Peelen

### De Regenboog

09.00 uur: ds. F.A.H.A. de Kok

### Sonnevanck

10.00 uur: ds. H. Jansen, m.m.v. Vox Dio

### St Jansdal

10.15 uur: ds. H. v.d. Burg

### Randmeer vrijdag 29 maart

18.30 uur: mw. Van Olst-Haze

### Weideheem vrijdag 29 maart

19.00 uur: ds. H. Brandsen



Geen kinderarbeid in de textielindustrie,  
maar weer naar school

## PLANTAGEKERK

**Zondag 24 maart (9.30 uur)** Wat hebben liefdesbrieven, een vijgenboom en tieners met elkaar te maken? Deze zondag is de jaarlijkse tienerfakkelviering. Bedacht, voorbereid en uitgevoerd samen met de tieners van de tienerdienst. We volgen het leesrooster en staan met Jezus en de discipelen stil bij de vijgenboom zonder vijgen in Lukas 13. Wat betekende dat toen en wat heeft het ons vandaag te zeggen? Moet die boom nu wel of niet omgehakt worden? We gaan samen zingen, oude en nieuwe liederen, waarbij de jongeren ons voorgaan. Een hartelijk welkom voor iedereen, jong en oud! (Petra Kiks)

Op **zondag 31 maart (9.30 uur)** neem ik officieel afscheid als kerkelijk werker van de PGH. In deze dienst staat een van de 'Ik ben' woorden van Jezus centraal, nl die uit Joh. 8 waar Jezus zegt: "Ik ben het licht voor de wereld". Wat zegt dat ons en wat doen wij daarmee? Vragen die wij met elkaar overdenken. Deze dienst heeft een feestelijk tintje, mede door de begeleiding van het combo o.l.v. Wim Bakker. (Anna Marie Jansen)

## DE REGENBOOG

**Zondag 24 maart (10.45 uur)** Hoe merk je God, hoe heb je ooit Godsbesef gekregen? Is dat met de paplepel meegegeven? Of heb je Hem/Haar gezien als Mozes in een brandende braamstruik (Exodus 3)? Of – in een eigentijdser beeld- kwam God op je af als een scooter die op je afrijdt? Bijzondere Godservaringen staan centraal op het Rainbow Event. Dit Event is een gewone dienst, zonder workshops, maar met ontspannen ontmoeting en eten na de dienst. Als iedereen iets te eten meeneemt - het maakt niet uit wat - wordt het samen 'heerlijk' – want ook de maaltijd kan een plek zijn van Gods aanwezigheid. (Ds. David Kroeze)

**Zondag 31 maart (9.00 uur)** Ooit wel eens iets kwijtgeraakt? 'Hij was verloren en is teruggevonden', zo eindigt de gelijkenis van de verloren zoon in Lukas 15. In datzelfde hoofdstuk staan twee verhalen die er op lijken, namelijk eentje over een schaap en over een geldstuk dat is kwijt geraakt. In alle drie de verhalen is er iemand die grote moeite doet om het verlorene te vinden c.q. ontzettend blij is als het er weer is. Boven het hoofdstuk staat dan ook: de zorg om wat verloren is. Maar niet iedereen ervaart dat zo. Denk aan de oudste broer, die boos reageert op het grootste onthaal van zijn jongere broertje. En geef hem eens ongelijk... Op deze vierde zondag in de veertigdagentijd is het thema in de kindernevendienst 'vergeven'. Zand erover? (Ds. Florida de Kok)

### Collecte 24 maart – STOP KINDERARBEID IN INDIA

In de Indiase stad Nasapur is door armoede veel kinderarbeid. Kerk in Actie steunt de organisatie Sadhana bij de voorlichting aan ouders en kinderen hoe belangrijk het is om naar school te gaan. Ook krijgen scholen onderwijsadvies voor scholen helpen! Dankzij deze partner gaan jaarlijks meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Helpt u ook mee?

### Collecte 31 maart – PIONIEREN ROND ZINGEVING

Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals klierkerken en pioniersplekken. Zo zoekt de kerk actief naar manieren om het evangelie met onze medelanders te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Op dit moment zijn er meer dan honderd pioniersplekken, nieuwe geloofsgemeenschappen voor mensen die niet naar de kerk gaan. In Rotterdam bijvoorbeeld de pioniersplek Seinpost Slinge, een multiculturele gemeenschap waar vooral 'nieuwbekomers' of mensen met een andere culturele achtergrond een geestelijk onderdak vinden. De eerste collecte vandaag is voor dit landelijke missionaire werk van de PKN.

