

Verslag Tafelgesprek 20 maart 2023. 20.00 – 21.45

Aantal deelnemers 19.

Pieter heet iedereen welkom en opent de avond met gebed.

Na een inleiding kiezen de aanwezigen foto's en verwoorden wat zij daar bij voelen/ervaren.

Bij het onderwerp "plaatjes".

Nr 2, 5, 9, 10 werden 5 maal gekozen.

Nr 1, 11 werden 4 maal gekozen.

Nr 14 werd 3 maal gekozen.

Nr 3, 6 en 12 werden 2 maal gekozen

Nr 7 werd 1 maal gekozen.

Nr 4, 8 en 13 werden niet gekozen.

Bij nr 10 werd gezegd:

Het mogen ontvangen: een zegen, kracht en troost. Maar ook , geen voorwaarden stellen, maar open opstaan..

Bij nr 9 werd gezegd: Het lege graf. Het is je geloof. Hij is voor jou opgestaan. Ook wij hebben door Hem een vrij/ nieuw leven gekregen.

Bij nr 5: De richtlijn voor mijn leven. Troost. Een bron. Een basis.

Bij nr 2: Het geeft het gemeenschapsgevoel weer. Troost en aandacht voor jezelf en de ander(wederkerig). We mogen elkaar (intens) vasthouden. Dat alles heeft ook te maken met vertrouwen

Bij nr 11 en 1 : Ook hier omzien, medemenselijkheid. Maar ook goddelijke liefde ontvangen.

Bij nr 6: Er is zoveel hardheid. Maar toch de hoop, dat het goedkomt.

Reacties bij "kenmerken van Harderwijk".

Harderwijk heeft veel kerken. De een ziet de kerkelijkheid in Harderwijk verdwijnen. Zoveel mensen zijn niet aangesloten, terwijl er wel veel hulp nodig is. Daar zou "onze kerk" iets kunnen betekenen. De ander merkt juist wel kerkelijkheid. Er gebeurt veel : muziek, evenementen, veel activiteiten. Maar heeft de eigen gemeente ook een eigen geluid? Er zijn toch wel verschillen. Als we het hebben over samen "iets" doen, praten we veel over samen met de hervormden in de Regenboog ipv PgH? Zo werd dat niet gezien. We weten ons sterk verbonden met de PK.

We vinden kerken nodig in Harderwijk. Kerken zijn bindend. Voelt de jeugd dat ook? Lijken af te haken door negativiteit. Door gevoel dat er aan de rem wordt getrokken met een houding van "zo zijn onze manieren".

De saamhorigheid voelt soms ook zo sluitend, dat men er niet bij /in kan. Er moet een vorm zijn, waar iedereen zich goed bij voelt. We moeten , jong en oud, in gesprek blijven. Vormen zijn anders, maar is het geloof dat ook?

Reacties bij de vraag wat we vinden van PK, Regenboog en Fonteindienst.

Moeten we niet meer los van elkaar, of...of...?

Juist met elkaar zijn we sterker. Meer centraal geregeld, kan remmend werken, maar ook juist ondersteunen.

Visie samen moeten we wel hebben. In het gesprek wordt aangegeven, dat er niet lang gepraat moet worden over "van alles", maar dat men moet doen. Aanpakken. Beginnen.

Iemand geeft aan, dat hij/zij een grote behoefte voelt om huidige vraagstukken met elkaar (als kerk, PGH breed) te bespreken. Over oorlog, klimaat, armoede ed. Gesprekken kleinschalig, in de buurt, met verschillende leeftijden. We realiseren ons, dat de meningen juist vanuit een (christelijke) visie gegeven worden. Dus dat de kerk hierin een keuze moet maken.

Andere onderwerpen konden , gezien de tijd, niet besproken worden.

Pieter besluit de avond met een gedicht.