

Wilma Wolthuis

Het aantal coronagevallen in BF neemt nog steeds toe. Wij kennen ondertussen ook verschillende mensen in onze omgeving die het gehad hebben en goed hersteld zijn. In januari is de klas van Ruth naar huis gestuurd omdat een klasgenoot covid 19 had. Ruth heeft een test gedaan en zodra de negatieve uitslag binnen was kon Ruth met dat papier weer naar school. Ondertussen deed ze haar huiswerk online. Wij zijn allemaal gezond.

Op 20 december hadden we een geweldige ochtenddienst bijna helemaal georganiseerd door de kinderen. Vol vreugde werd er gedanst en gezongen. Ruth moest de inleiding op de preek doen. Zij sprak in het Frans terwijl een jongen haar vertaalde in het Dioula. We waren allemaal super trots op onze kinderen. De juf had een paar steekwoorden opgeschreven voor Ruth en ze moest er zelf een samenhangend verhaal van maken. De jongen moest ter plekke vertalen hoewel hij wel op de hoogte was van de steekwoorden. We kwamen allemaal enorm bemoedigd thuis vol met vreugde in ons hart.

Op 22 december is Carin gevallen van het paard in volle galop tijdens een les. Ze had direct veel pijn in haar linker schouder. Een röntgenfoto wees uit dat er geen botbreuken waren en de schouder niet uit de kom was. Na een MRI scan in Ouaga bleek dat alle pezen en spieren in tact waren, maar dat er resten waren van een flinke kneuzing en bloedingstorting in het gewricht. Het gaat nu veel beter met Carin, maar de schouder voelt nog stijf. We danken God voor de goede afloop van dit ongeval en Zijn genezing. Wilt u meebidden voor verder herstel van de schouder en dat deze weer goed mag functioneren.

Er is veel werk wat ons wacht in het nieuwe jaar. Eind januari is Nassin geweest om verder te werken aan het grammatica boekje in het Konabere.

Wilma is via Zoom aanwezig geweest bij de planningsbijeenkomst van het Konabere team in Bko. Ondertussen probeert ze taalkunde training te organiseren voor 2 beginnende vertaalteams hier in deze regio en 3 teams in Bko. Er zijn een aantal nieuwe vertaalprojecten waar Carin wellicht een rol in kan spelen. Het vraagt veel flexibiliteit en energie om met verschillende activiteiten bezig te zijn. Bedankt voor jullie gebed voor ons.

Wat leven we in uitzonderlijke tijden! Gelukkig blijft onze Heer steeds dezelfde : een Rots in de branding. Hartelijke bedankt voor jullie gebed. Prijst de Heer voor de genezing van Carin's schouder!!!

