

Louise ten Wolde



Dit keer een bericht door Louise geschreven:

Zoals u misschien weet, ben ik op dit moment stafwerker bij Jeugd met een Opdracht Heidebeek (in Heerde). Van 6 december tot 13 februari ben ik met een team van 6 studenten en een co-leider naar Zweden geweest. Hier zijn we naar 4 verschillende plekken geweest en hebben hier praktische hulp aangeboden, evangelisatie gedaan, preken en getuigenissen gedeeld op locaties van YWAM (Youth With A Mission) Zweden en nog veel meer. We hebben uitgerekend hoeveel mensen we hebben ontmoet en een gesprek mee hebben gehad en dit zijn er minimaal 500 geweest! Ook een aantal mensen hebben de keuze gemaakt om Jezus te volgen en nog wat meer wilde graag een Bijbel hebben. Het was supermooi om naar Zweden te kunnen gaan en hier het evangelie te verspreiden ondanks alle corona maatregelen. De studenten zijn inmiddels weer allemaal thuis met hun DTS-diploma op zak (zie foto, de diplomautreiking van één van de studenten, Kasandra misschien kent u haar van toen zij met Louise op bezoek was in de Plantagekerk)

De komende maanden zal ik praktisch op Heidebeek gaan helpen door ondersteunende taken te doen zoals koken voor de studenten, schoonmaken van gemeenschappelijke ruimtes, werken in de coffee-corner en meer. Daarna is het plan om in de zomer te starten met de voorbereidingen voor een nieuwe lichting studenten, die hun DTS in september beginnen.

De afgelopen week heb ik een cursus gevolgd over fondswerving gegeven door JmeO Heidebeek. Eén van de dingen die ik daar heb geleerd is het opstellen van een zendingsvisie. In één zin zeggen waarom je in de zending werkt. Die van mij is geworden: Ik wil jongeren laten weten en laten zien dat God een levende relatie met hen wil, of in het Engels iets anders: Letting young people know that God is pursuing them. Ik heb het idee dat veel jongeren druk ervaren vanuit de maatschappij. Druk om te presteren, studeren, werken, goede vriend(in) te zijn, goede dochter/zoon, broer/zus te zijn. Zo veel druk dat het eigenlijk onhaalbaar is om aan al deze verwachtingen te voldoen. En juist wil ik graag dat jongeren weten dat er iemand is die onvoorwaardelijk van hen houdt en dat dat niet van hen afhangt. Zoals Romeinen 8 vers 39 ook zegt: *Hoe hoog we zijn gestegen of ik welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer.* Dit is waarom ik bij Jeugd met een Opdracht werk, zodat jongeren dit hopelijk te weten zullen komen.

Mirjam ten Wolde, thuisfront-comité.

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u een mailtje sturen naar het Thuisfront-comité: [m.vanderloon@live.nl](mailto:m.vanderloon@live.nl). Mocht u financieel willen bijdragen, dit kan via ZWO : NL42 RABO 0317714554 PGH inzake werelddiakonaat o.v.v. YWAM Louise ten Wolde.