



## Nieuws vanuit Zuid-Afrika

Louise ten Wolde <louise2611@hotmail.nl>

29 januari 2023 om 15:54

Aan: Nieuwsbriefywam2 <Nieuwsbriefywam2@groups.outlook.com>, Nieuwsbrief <nieuwsbriefywam@groups.outlook.com>, Nieuwsbrief YWAM 3 <nieuwsbriefy3wam@groups.outlook.com>

Dag lieve allemaal!

Na drie jaar is het weer tijd voor een nieuwsbrief geschreven vanuit Zuid-Afrika! In deze nieuwsbrief wil ik jullie graag meenemen in hoe de outreach tot nu toe is gegaan en wil ik graag wat gebeds- en dankounten delen. Alweer 7 weken geleden zijn we aangekomen in Zuid-Afrika. Op dit moment zijn we al weer op de derde en laatste plek aangekomen en ik wil jullie graag vertellen wat we op de eerste twee locaties hebben gedaan.

Op 12 december kwamen we aan in Jeffreys Bay. In Jeffreys Bay zit een basis van Jeugd met een Opdracht die geleid wordt door een klein team. De basisleiders kende ik al vanuit mijn eerdere tijd in Zuid-Afrika dus het was super leuk om hen weer te zien. We zijn 3 weken in Jeffreys Bay gebleven en het was een super fijne plek om op te starten. Daan, de basisleider, was heel motiverend naar ons toe. Hij vertelde ons wat voor impact we hebben gemaakt en welke deuren we hebben geopend tijdens onze ministries. We hebben verschillende dingen gedaan zoals: kinderwerk, evangelisatie en eten uitdelen aan daklozen. We hebben ook vooral veel openluchtdiensten georganiseerd en geleid in de sloppenwijken. We mochten aanbidding leiden, een getuigenis delen en een korte en simpele preek houden. Vaak waren er veel kinderen aanwezig bij deze diensten, we hebben veel met hen gedanst en spelletjes gespeeld.



Tijdens kerst hebben we eten uitgedeeld aan daklozen. Hiervoor gingen we naar een vuilnisbelt waar een paar honderd daklozen wonen. We zijn daar een aantal keer geweest en de eerste keer dat we daar waren was best indrukwekkend voor ons. Dat zo veel mensen hier leven..., dat is niet eerlijk, wat kunnen wij hier nou aan doen, hoe kunnen we helpen? Daan heeft ook uitgelegd dat hij hier graag zelf vaker naar toe wilt gaan om ministry te doen en om misschien zelfs een bijbelstudiegroepje op te zetten. Het was bijzonder dat we hier deel van mochten uitmaken.



Begin januari verhuisden we naar Kareedouw. In Kareedouw verbleven we bij een Nederlandse vrouw die eerst bij Heidebeek heeft gewerkt en nu al 3 jaar in Zuid-Afrika woont. Ze heeft zelf een huis laten bouwen en wij waren het eerste team die ze bij haar in huis heeft verwelkomd. Het was een super mooie plek. In Kareedouw hebben we samen gewerkt met de lokale kerk. Als kerk doen ze verschillende ministries zoals naar een bejaardentehuis gaan en sporten met kinderen in de sloppenwijken. We zijn ook bij de connectgroepen van de kerk geweest en daar mochten we wat delen zoals een getuigenis of korte overdenking. We hebben ook het kinderprogramma in de kerk mogen draaien en de jeugdgroep mogen leiden. Bij de jeugdgroep mocht ik ook een keer wat delen over God's stem verstaan. We zijn met elkaar de bijbel ingedoken en hebben daarna met elkaar geoefend door bemoedigende woorden over elkaar uit te spreken.

We werden ook zelf bemoedigd door de mensen in de kerk. Ze zijn vaak naar ons toe gekomen om te zeggen hoe blij en dankbaar ze waren met dat wij er waren.



Nu zijn we al weer in Muizenberg aangekomen. Misschien dat die plek je wel bekend in de oren klinkt, dat kan kloppen want hier heb ik 3 jaar geleden ook gewoond en gewerkt. Het is een beetje raar om hier terug te zijn, vooral omdat ik nu een andere rol heb. Nu ben ik hier als outreach-leider, en eerder woonde ik hier gewoon op mijzelf. Maar het is ook super leuk om hier weer te zijn en weer mensen te ontmoeten die ik al jaren niet gezien heb.

Zuid-Afrika blijft een land waar ik heel veel van hou. De mooie natuur en omgeving, maar ook echt de mensen, de gastvrijheid, de taal, de diversiteit; ik hou ervan!

Ik wil graag afsluiten met wat dank- en gebedspunten

Dankpunten:

- Voor alles wat we al hebben kunnen doen

- Voor de mooie natuur en omgeving
- Voor de contactpersonen waar we al mee samen hebben gewerkt

Gebdspunten:

- Voor de mensen die we ontmoet hebben op de ministries (daklozem, kinderen in sloppenwijken)
- Voor de kerk die we hebben ondersteund in Kareedouw
- Voor energie en gezondheid in het team voor de laatste weken

Heel erg bedankt voor de betrokkenheid!

Liefs, Louise