

Dag lieve allemaal!

Hier weer een nieuwsbrief om even terug te blikken en vooruit te kijken. Ik zal het even hebben over hoe de laatste weken van de outreach in Zuid-Afrika waren en daarna zal ik nog wat vertellen over waar ik de komende maanden mee bezig ga.

Laatste weken van de outreach

De vorige nieuwsbrief is verstuurd vanaf Muizenberg. Ik was daar toen net aangekomen dus ik had nog niks verteld over wat we daar hebben gedaan. Het was even puzzelen over welke ministries we gingen doen. In de andere twee locaties werden de ministries voor ons geregeld door ons contactpersoon, maar op deze locatie werd er iets meer eigen initiatief gevraagd van ons als leiders. Het was fijn dat ik bekend ben met die omgeving en structuur, anders was het wel veel puzzelen geweest.

Het leuke aan de ministries in Muizenberg was dat we elke week ongeveer hetzelfde rooster hadden. Hierdoor konden we echt relatie opbouwen op de ministries. De kinderen bij het kinderwerk begonnen je te herkennen, de contactpersonen konden we meer tot zegen zijn omdat we beter wisten wat we moesten doen en we konden echt aan langere projecten werken. We hebben veel verschillende ministries gedaan. We hebben praktisch geholpen door het schilderen van de buitenmuren van een safe-house (huis waar voornamelijk vrouwen worden opgevangen die gered zijn uit de mensenhandel) of zelfs in de landbouw werken zodat er voor mensen in de sloppenwijken gekookt kan worden, en dat mochten wij dan weer uitdelen. We hebben ook veel kinderwerk gedaan op verschillende plekken, op een school, in de sloppenwijken, bij een kerk; van alles wat dus! Ook mochten de mannen van onze groep spreken op een aantal mannen avonden, en hebben we ook weer open-luchtdiensten gehouden.

Via deze link kan je ook nog een filmpje zien die we hebben gemaakt van de outreach:

[Outreach Zuid Afrika Sep DTS 2022 - YouTube](#)



Persoonlijk

Voor mij persoonlijk was het ook goed om weer even in Muizenberg te zijn. Ik ging daar natuurlijk halsoverkop weg tijdens de corona-crisis, en sindsdien was ik daar niet terug geweest, al heb ik Muizenberg wel een tijdje mijn 'woonplaats' genoemd. Toen ik terug kwam in Muizenberg, ervoer ik dankbaarheid dat ik daar weer even kon zijn, en kon ik ook bijkletsen met een aantal mensen. Maar ook wist ik: Mijn plek is nu in Nederland. Ik kon mijn tijd in Zuid-Afrika nog iets meer afsluiten, en kan nu ook weer lekker focussen op de toekomst!

Diploma uitreiking

Het mooiste moment van de DTS vind ik altijd toch wel de diploma-uitreiking. Je kijkt met elkaar terug naar wat God door en in de studenten heeft gedaan en dat vier je samen. Ik ben geen moeder, maar op die momenten voel ik me wel altijd een trotse mama. Je loopt een lange tijd met studenten mee en bent erbij in de mooie en moeilijke momenten, dus om dat te zien dat ze het allemaal hebben gehaald.



Komende maanden

De komende tijd ga ik mij voornamelijk met 2 dingen bezig houden. Er is weer een nieuwe DTS begonnen op Heidebeek. En bij deze DTS is ook een gezin betrokken. Vier momenten in de week pas ik op deze kinderen als de ouders les hebben. Het is een dienende taak, maar ik vind het ook heel leuk! Ik hou van kinderen en investeren in hen. Over 1,5 week gaan ze ook naar Amsterdam als school om daar te leren over evangelistatie en om dat in de praktijk te brengen. Ik ga dan ook mee naar Amsterdam om de hele week kinderwerk te doen.



Het tweede waar ik veel mee bezig ben in het voorbereiden van het Jubileum van Jeugd met een Opdracht (JmeO) Nederland. JmeO Nederland bestaat 50 jaar, en dat vieren we met elkaar op 18 mei. Er komen op die dag zo'n 2000 mensen, dus dat is een grote groep en mijn verantwoordelijkheid is om te zorgen dat alles achter de schermen loopt. Dus dingen zoals dat er koffie gezet en geschonken wordt (400 liter moet er gemaakt worden!), maar ook dat van te voren alle tenten worden opgezet, dat de tafels worden ingericht, en nog veel meer. In de avond is bijvoorbeeld een concert van Eline Bakker, dus die komt je misschien ook bekend in de oren. Het is een leuke taak, ik hou wel van organiseren, maar ook veel werk. Gelukkig doe ik het niet alleen en werk ik samen met twee anderen. Er zijn nu al 1500 plekken gereserveerd, maar als je meer wilt weten, of wilt komen kan je bij het volgende linkje hier meer over lezen: <https://www.eventbrite.nl/e/tickets-ywamjmeo-nederland-50-years-celebration-18-may-2023-461638000687>

Er zijn nog meer leuke nieuwe dingen op mijn pad gekomen! Zo veel dat ik dat niet allemaal nog in deze nieuwsbrief ga stoppen. Dus kijk vol verlangen uit naar de volgende zou ik zeggen. Wellicht tot 18 mei.

Liefs,
Louise